

StraatReünie Adriaan van Bergenstraat

'Eindelijk' weer een normale StraatReünie. Na verschillende wijken te hebben mogen ontvangen in het museum gaan we op de oude voet verder. Op zondag 6 april houden we de StraatReünie voor de huidige en voormalige bewoners van de Adriaan van Bergenstraat.

De StraatReünie houden we van 14 tot 17 uur, met om 15 uur een bescheiden lezing met dia's over het ontstaan van Zuilen en de Adriaan van Bergenstraat in het bijzonder. Dit alles vindt plaats in het Museum van Zuilen, Werkspoorfabriek Schaverijstraat 13, 3534 AS Utrecht-Zuilen. Voor vragen, bel 06 20565655.

In 1934 werd voor de Rooms-katholieken in Zuilen de St.-Salvatorparochie opgericht, voorlopig gehuisvest in een Noodkerk, gebouwd op de hoek van de Adriaan van Bergenstraat en de Nicolaas Ruychaverstraat. In 1962 is de definitieve St.-Salvatorkerk aan de Adriaan van Bergenstraat in gebruik genomen, op een deel van de straat dat nu Pionstraat heet. De Noodkerk is toen in gebruik genomen door de zusters Augustinessen en in 1998 de kerk het Koptisch Orthodoxe centrum en genoemd naar de Martelaar de Heilige Mar-Guirgus en de Heilige Demiana.



De Salvatorkerk aan de Pionstraat

DE FEBRUARISTAKING 2025

Zoals gemeld in de vorige editie van de Zuilense Nieuwsbode werd op 26 februari in Utrecht de Februaristaking herdacht.

Met grote dank aan de gemeentelijke Werkgroep Directe Voorzieningen die dit project onder haar hoede nam, én ook Atelier Ruud Kuijter die in recordtempo het monument gestalte heeft gegeven.

Bij deze herdenking sprak ook Ad van Liempt over de Februaristaking in Utrecht.



Burgemeester S. Dijkma onthulde samen met Wim van Scharenburg het informatiebordje bij het monument.

ER OP UIT!

Onze wandelingen – op initiatief van voorzitter Paulus Jansen – blijken in een behoefte te voorzien.

De wandeling van maart telde maar liefst 21 deelnemers! Vanwege dit succes gaan we er langer mee door, ook in de maanden juni, juli, augustus en september kunt u wandelingen maken met onze (inmiddels ervaren) gidsen.

U ziet op de foto wel dat men het naar de zin heeft. Wilt u ook wel eens meelopen met één van onze wandelingen, inclusief een drankje en wat lekkers onderweg?

De kosten zijn: € 12,50 p.p. en de wandelingen duren ± 2 uur (Dat wil zeggen: u loopt ongeveer één uur, en staat stil bij de uitleg van de gidsen. Hun verhaal duurt ook ongeveer een uur.)



De wandelaars van maart waren enthousiast, dat is te zien.

Er zijn verschillende data beschikbaar, en een wandeling gaat door bij deelname van minimaal 8 deelnemers. Voor meer informatie en aanmelden is het handig als u even op onze site kijkt:

Wandeling beginjaren
<https://www.museumvanzuilen.nl/wandeling-beginjaren>
Wandeling wederopbouw
<https://www.museumvanzuilen.nl/wandeling-wederopbouw>

ER WAS NOG MEER SUCCES

De WijkReünie voor de wijk 'Eigen Haard' was er ook weer een die we met veel plezier in de boeken vermelden. Zeer tevreden bezoekers hebben een leuke – en informatieve – middag beleefd in het

museum. Voor deze reünie hadden zich slechts vijf mensen opgegeven, uiteindelijk kwamen er 26.



Een beetje behelpen werd het wel, maar de sfeer heeft er niet onder geleden.

EEN DRUKKE DAG...

De datum van 15 maart gaan we niet gauw vergeten. 's Morgens een familie die de '100^{ste} geboortedag van moeder' kwamen herdenken in het Museum van Zuilen en 's middags onder begeleiding van een van onze vrijwilligers wandelden langs de plekken waar de familie woonde, naar school en ter kerke ging.



Oud-leerlingen van de Aeneas Mackayschool beleefden ook een geslaagde reünie, gezien de reacties van de deelnemers, én... het museum mocht hiervoor een cheque in ontvangst nemen van € 150.

Die middag werd in het museum, naast de 'gewone'

bezoekers, ook de groep verwelkomt die gehoor gaf aan de oproep voor de Reünie voor leerlingen van de Aeneas Mackayschool van de jaren zeventig. Daarvoor waren we nog net op tijd verhuisd naar de andere helft van het gebouw, zodat iedereen kon zitten.

NIEUWE AANWINSTEN

Dat blijft ook maar doorgaan. Ook deze maand konden we weer veel, en bijzondere stukken bijschrijven voor de collectie van het Museum van Zuilen.

Ter herinnering aan de grote NS-staking werd later een plaquette geschonken aan de deelnemers, wij kregen deze:



Dit exemplaar werd voorzien van een prachtige lijst om op te hangen.

NIET LANGER OP X

Het Museum van Zuilen is nog steeds actief op Facebook maar niet meer op X. Daarvoor in de plaats kozen we voor BlueSky (speciaal voor hen die niet op Facebook willen).



'Het Leukste Geschiedenisboekje van Utrecht' komt eraan!



Jos van Sambeek, onder andere bekend van de rubriek Het Geboortehuis in het AD-Utrechts Nieuwsblad, had één speciale wens: na zijn overlijden wilde hij dat een selectie van de **meer dan 500 stukjes** die hij schreef, gebundeld zou worden. Woensdag **28 mei 2025**, Jos zijn geboortedag, wordt die wens werkelijkheid. Op die dag wordt 'Het Leukste Geschiedenisboekje van Utrecht' gepresenteerd, een boekje vol verhalen die de geschiedenis van de stad tot leven brengen.

De **presentatie** vindt plaats in het Museum van Zuilen, waar tegelijkertijd een mini-tentoonstelling over het leven en werk van Jos van Sambeek van start gaat. Een mooie gelegenheid om niet alleen het boekje te bemachtigen, maar ook meer te leren over de man achter de verhalen. Het boekje kost € 17,50 en door je bestelling nu vast door te geven, help je ons om beter in te schatten hoeveel exemplaren we moeten laten drukken. **Bestellers** krijgen als eerste hun exemplaar tijdens de start van de tentoonstelling op 28 mei, of kunnen het later ophalen in het museum. Wil je zeker zijn van **jouw exemplaar** én ons een handje helpen? Bestel het dan nu alvast en maak het bedrag over naar NL67RABO0133401979 t.n.v. C.A. van Oosterhout. Vergeet niet bij de overboeking je voor- en achternaam te vermelden.

Liever makkelijk betalen? Scan de QR-code hiernaast en betaal direct. Alvast bedankt voor je steun!

