



Zondag 10 maart StraatReünie Wattlaan

Met grote vreugde kondigen wij aan: zondag 10 maart aanstaande houden we in het Museum van Zuilen een herhaling van de StraatReünie voor de huidige en voormalige bewoners van de Wattlaan.

We hebben er zin in u te kunnen bijpraten over de laan, het ontstaan ervan en om de vele weetjes die er in de loop der jaren over de laan zijn te vertellen. Meer dan een eeuw oud heeft de laan een respectabel stuk geschiedenis ingebracht. De laan maakt niet voor niets deel uit van een beschermd stadsgezicht.

Neem bijvoorbeeld het gegeven dat de woningen links en rechts van de Wattlaan aan het begin van de laan, bij de Amsterdamsestraatweg, werden gebouwd voor de beide zonen van de directeur van de Demka-staalfabrieken, Alle Sytse en Jan Menzo de Muinck Keizer.

We openen de deuren om 14:00 uur, om 15:00 uur een kleine lezing over het ontstaan van Nieuw-Zuilen en de Wattlaan in het bijzonder. Om 17:00 uur sluiten we af. Kortom: welkom, gratis toegang, rolstoeltoegankelijk en voor iedereen, jong en oud, huidige en voormalige bewoners, zelfs als u niet in de Wattlaan woont of woonde, u mag allemaal komen!

Interesse? Laat alstublieft even weten of u komt, dat is makkelijk voor de organisatie: Bel 06 20565655 of mail: info@museumvanzuilen.nl



Wattlaan — Eindhoven

We zijn vertrokken: onze nieuwe tentoonstelling: 'Etalage naar het verleden Winkels in Zuilen' is van start.

En hoe! Wat je noemt volle bak! Maar reuze gezellig hebben we op 5 februari de nieuwe tentoonstelling kunnen presenteren.

Veel oh's en ah's gaven aan dat we met deze tentoonstelling in de roos schieten.

Vaak is een museum er trots op iets te kunnen tonen wat nog nooit iemand gezien heeft. Dat is bij deze tentoonstelling anders: we laten juist zien wat we 'allemaal' nog kennen van vroeger! Nou ja, mogelijk dat de jongeren toch wat verbaast kijken naar de winkeltjes zoals ze er vroeger uit hebben gezien: een bakker, slager, groentenboer en sigarenwinkel. Deze winkeltje zijn met engelengeduld gemaakt door Frans Ritzer. Een feest om naar te kijken!



Frans Ritzer maakte ook drie handkarren, waaronder deze: met zo'n kar liep Bakker Frits Straus dagelijks door de wijk.

Maar het zijn niet alleen de miniatuurwinkels die de show stelen: ook de vele artikelen van bijvoorbeeld De Gruyter, de Haka-producten van Coöperatie Oostenburg. En wat te denken van de meer dan bijzondere melkdoppen van de Elinkwijkse Melk Inrichting? En natuurlijk de interviews.



Dat konden we wel aan Sjaak van Es toevertrouwen: het aansnijden van de worst, bij de borrelplank tijdens de opening. Alle worst werd gesponsord door Slagerij van Es!

Verschillende (kinderen van) winkeliers van toen, maar ook winkeliers van nu werden door onze vrijwilligers gevraagd hun verhaal te vertellen.

Ook twee leerlingen van de School voor de Journalistiek hebben een minidocumentaire gemaakt over De Gruyter.

Samen met een speelwinkeltje voor de allerkleinsten, en een echte speurtocht voor de grotere kleinen (of kleine groten) die beloofd wordt met een bescheiden prijsje. Kortom: welkom!

De vorige StraatReünie (De Lessepsstraat) was weer een succes.



Dat maakt het zo leuk om te doen, oude burens maken weer kennis met elkaar, maar ook de jonge garde was duidelijk aanwezig. Leuk om te zien en mee te maken.

Nieuwe aanwinsten

Juist voor onze tentoonstelling, met aandacht voor onder andere De Gruyter, werd een brief bezorgd met vijf 'Snoepjes van de week'. Exemplaren die we nog niet hadden!



Wie kent ze nog: opstrijkfiguren. Met de strijkbout op je bloesje.

En wat te denken van het prachtige 'jurkje' dat Gerard van der Louw kwam brengen: gemaakt

door zijn buurvrouw: panelappen, theedoek enz, werden door mevrouw Koenen omgetoverd tot een 'jurkje'.



Dit handwerk 'van toen' werd gemaakt door mevrouw Koenen.

En Jan Hoek kwam ook even binnenlopen. Prachtige verhalen over het transportbedrijf, dat zijn vader ooit begon. Die horen we ook graag natuurlijk. Maar... jammer dat het bedrijf in Maarssen gevestigd was! Totdat hij vertelde als 12-jarige door zijn vader meegenomen werd voor een bijzonder transport: bij modelmaker F. Keizer aan de Lauwrecht was een (houten) scheepsachterstevan gemaakt, in opdracht van de Demka-staalfabrieken. Jan werd ingeschakeld om de aanhangwagen (van de paard-en-wagen) te 'besturen'. Gelukkig waren er ook nog foto's van!



Op weg met de paard-en-wagen van de Lauwrecht naar Zuilen.



In Utrecht mogen geen nieuwe sigaren winkels gevestigd worden. Maar in het museum staat er toch een.



Ook de groentewinkel werd met zorg en liefde gebouwd: zelfs de kroontjes op de tomaten ontbreken niet! Om van te smullen! (nou ja... de aardappelen zijn gemaakt van piepschuim!)